

Hoofdstuk 6: Koers houden

Het christelijke leven is een 'wandel' (een bepaalde levenswandel geleid door Gods Geest). Het is een weg die we bewust hebben te gaan met Christus. Deze weg kent een einddoel die onze koers, wandel en levensrichting bepaald. De weg die de Heer ons wijst, komt (vaak) niet overeen met de wegen die we uit onszelf zouden willen bewandelen. Onze wegen zijn anders dan Gods wegen, de bijbel kent dan ook veel teksten die onze koers en wandel willen corrigeren en bijsturen.

Om dit wandelen op de Bijbelse manier te beleven, zal de gerichtheid op het nastreven van eigen doelen vervangen moeten worden door een gerichtheid op de perspectieven die God ons laat zien. Dit zal impliceren dat er een andere ordening komt in het belang van zaken waarop men zich richt, zoals te vinden is in de beschrijvingen van het wandelen door de Geest en het wandelen in Christus. Daarbij geeft de Bijbel vanaf het eerste tot aan het laatste Bijbelboek aan, dat deze gerichtheid een geweldig uitzicht biedt, dat verder reikt dan wat we ons hier kunnen voorstellen. M.C. Mulder, art. 'wandelen, weg' in *Woordenboek voor Bijbellezers*, blz. 682.

Bijbelteksten i.v.m. 'koers houden': Ps. 1:1-3, 17:1-5, 23:1-4, Spr. 2:1-9, 4:1-15, Luc. 9:57-62, 1 Kor. 9:24-27, Gal. 5:16-25, Ef. 5:1-15, Fil. 3:12-17, Kol. 2:6-7, Heb. 12:1-3, 11-13, 1 Pet. 2:19-25, 1 Joh. 1:5-7.

J. Jumelet - aug. 2015 BGD