

Missionair Café dinsdagavond 3 maart De Rustplek Amersfoort!

'Een kamer in een gastvrij huis om even tot rust te komen'

Het Missionair Café laat je iets proeven van het zoeken naar nieuwe vormen van gemeentezijn en de weg van Jezus in onze tijd. Kernwoorden zijn inspiratie, gesprek en leren van elkaar. Dinsdagavond 3 maart zijn we te gast bij de Baptistengemeente Amersfoort en het pionierende initiatief De Rustplek.



De Rustplek ontstond als initiatief van enkele leden van de Baptistengemeente Amersfoort. Zij wilden aan kwetsbare mensen gastvrijheid bieden en hen ondersteunen in hun streven naar herstel en zelfstandigheid. In Amersfoort wordt inmiddels samengewerkt met de kerken en de wijkteams. In 2019 waren er 22 trajecten, met 1700 nachten onderdak voor mensen die dit nodig hadden.

Het idee is om in andere plaatsen ook te starten, steeds met een klein begin door enkele mensen met een warm hart voor gastvrijheid. Er lopen contacten met Harderwijk, Ede, Leusden, Dordrecht, Woudenberg en Scherpenzeel.

Ter plekke luisteren we naar het verhaal De Rustplek met initiatiefnemers Jutta en Udo Hermann. Wat is hun motivatie voor De Rustplek? Welke ervaringen hebben zij opgedaan in dit pionierende initiatief en de samenwerking met kerken? Hoe kun je zelf in jouw woonplaats een start verkennen en wat kan De Rustplek Nederland daarin betekenen? We eten samen en er is veel ruimte voor interactie en gesprek. Meer info: www.derustplek.nl

Initiatiefnemer Jutta Hermann: *'De krapte op de woningmarkt neemt toe en we hebben te maken met een groeiend aantal dak- en thuislozen. De Rustplek is meer dan ooit nodig in Nederland!'*

Interesse? Kom ook langs en neem gerust andere geïnteresseerden mee uit je gemeente of uit andere kerken!

Missionair Café incl. maaltijd
Dinsdag 3 maart 18.30-21.00 uur.
Kosten € 5,- (ter plekke te voldoen)

Adres: Rondeelstraat 53, Amersfoort

Info en aanmelding uiterlijk zondag 1 maart: oeds.blok@baptisten.nl.

