

Gezamenlijke avondmaalsviering in de Monden tijdens corona-pandemie

2^e Exloërmond,
dinsdag 24 maart 2020

Geachte leden en vrienden van de
Baptisten Gemeente Valthermond,
Baptisten Gemeente 2^e Exloërmond,
Protestantse Gemeente Exloërmond,

Het corona-virus treft ons gemeente-zijn in de Monden: we willen eigenlijk samenkomen om God te prijzen - maar dat kan niet meer (voorlopig). We zoeken als kerken daarom tóch naar verbondenheid. In een serie video's op zondagochtend (onder andere door samen te bidden, te luisteren naar Gods Woord en te zingen...

Als het gaat om uitleg van de kern van ons gezamenlijk geloof gaf Jezus ons geen preken-serie of een YouTube-boodschap, maar een Maaltijd. Brood en wijn. Als er dan binnen de instructies van overheid én kerk op creatieve wijze toch ruimte is om dat nu juist te gedenken en vieren, laten we ons dat dan niet graag ontnemen door het corona-virus. Zijn doornenkroon en overwinnaarskroon hebben ons namelijk álles te zeggen in deze roerige tijden.

Centraal aspect van de Maaltijd van de Heer (Avondmaal) is juist de 'verbinding:' d.w.z. verzoening met God en met elkaar. En die 'verbinding' mist juist voor ons gevoel als we niet in een gebruikelijke grote groep samen kunnen komen. Daar zit een deel van de pijn die we moeten voelen in deze weken of maanden... Gelukkig is er wél een manier gevonden om dit gemis te voorkomen!

Namelijk, als volgt:

vanaf één centraal punt distribueren we onder de gelovigen van onze kerken dezelfde soort (zorgvuldig ingepakte!) 'avondmaal-setjes.' Concreet betekent dat: een mini-flesje met druivensap & een klein stukje matze/brood, verpakt met een bemoedigende tekst.

* Ophalen:

Deze Avondmaals-setjes zijn op elke gewenst moment op te halen vanuit een krat, buiten in de voortuin van de pastorie aan de Middenlaan 28 - 2^e Exloërmond.

Daar kunt u drie dagen lang een setje ophalen *vanaf woensdagochtend 8 april tot en met vrijdagmiddag 10 april - dagelijks van 09:00-18:00 uur*. Mocht u daar toevallig ook anderen treffen die nét op het zelfde moment een setje ophalen, neem dan ook de regels van de overheid in acht - het is geen ontmoetings-punt, maar een afhaal-punt.

* Bezorging bij mensen thuis:

als je bezorging wenst/nodig hebt: geef dan *vóór woensdagmiddag 8 april, 12:00 uur* aan dat je een avondmaal-setje bezorgd wil/moet hebben (vallend onder de risicogroep of om andere redenen), dan zal vervolgens de jeugd van de kerken popelen om dit 'Goede Nieuws' te bezorgen! Bezorging gaat natuurlijk volgens de regels van de overheid: via de brievenbus en/of via de aangegeven afstand. Opgave via: naam & adres (!) door te geven aan voorganger@bgte.nl of anders via **06-10151777**.



(* Bovendien staat het mensen vrij om mee te vieren met eigen verzorgd brood en wijn, al zou dat het effect van de verbondenheid - zichtbaar door de zelfde manier van vieren iets 'te kort doen,' daarom benadrukken dat we grág bezorgen).

De viering van de Maaltijd wordt dan (D.V.) op Goede Vrijdagavond (10 april) om 19:00 uur op YouTube gezet - waarbij vertegenwoordigers van de drie kerken aanwezig zijn, inclusief ds. Maurits Luth. De opname van de video geschiedt een paar dagen eerder, voor een goede bewerking. Zo kunnen we op dat moment, op een zelfde moment én gezamenlijk gesterkt worden door het éne lichaam en bloed van onze Heer en Heiland. Link: <https://www.youtube.com/user/baptistenbgte>

Vragen we daarbij nog nadrukkelijk aandacht voor de kerkelijke praktijk van de 'nodiging.'
Wie worden uitgenodigd tot deelname?

Daar wordt en mag (!) verschillend mee om worden gegaan. We houden ons daarbij aan wat altijd gangbaar is in onze verschillende kerken, namelijk:

- Zij die openbare geloofsbelijdenis hebben gedaan in de Protestantse Kerk (PGE)
- en/of zij die zich een kind van God weten door geloof in Jezus Christus verzoeningswerk, en in vrede met Hem en de ander leven (BGTE/BGV).

Wij maken (zoals gebruikelijk) als kerkenraden hierin niet het verschil, maar mensen zijn (zoals altijd) uiteindelijk zélf verantwoordelijk voor hun deelname - of niet deelnemen. Dit is ook de reden dat je wordt gevraagd om zélf actie te ondernemen voor deelname (door bezorging aan te vragen of het zelf op te halen). En daarom 'leveren' we de avondmaal-setjes ook niet af bij iedereen die maar op een lijst zou staan... Zo verschilt dit in feite ook niet van een gangbare viering!

Ten slotte benadrukken we dat het natuurlijk **iedereen vrij** staat om, om wat voor reden dan ook, deze manier van vieren over te slaan, of de YouTube-video mee te maken zonder deelname aan brood en beker.

In de hoop God en de gelovigen in de Monden zo te kunnen dienen in deze roerige tijd, met de vaste verzekering dat wij door Jezus' bloed áltijd kracht en hoop hebben, groet u,

namens de raden van de
Baptisten Gemeente Valthermond,
Baptisten Gemeente 2^e Exloërmond,
Protestantse Gemeente Exloërmond,

ds. Maurits Luth

Baptisten gemeente Valthermond
zondag 22 maart

Protestantse gemeente Exloërmond
zondag 29 maart

BAPTISTEN GEMEENTE TWEEDE EXLOËRMOND
zondag 5 april

Samen met Markus naar Pasen

Goede Vrijdag 10 april (19:00) **Paasfeest** 12 april

Elke zondagochtend om 09:30 uur op
YouTube
youtube.com/user/baptistenbgte