

Issaschar-overleg Baptistengemeente Katwijk – Mei-Juni 2020

“Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.”

- Ef.5: 15-17

“... de nakomelingen van Issaschar, die inzicht hadden in de tijden om te weten wat Israël moest doen”

- 1 Kron.12: 32 (HSV)

Aanleiding en bedoeling:

Op 18 mei en 9 juni zijn een aantal mensen van de oudstenraad, de clusterhoofden (de verschillende taakgroepen zijn ondergebracht in een aantal clusters), beheerders van het gebouw ‘Tripodia’ van de gemeente (een zalencentrum dat ook aan externe partijen wordt verhuurd) en mensen die zich bezig houden met het jaarthema en de uitwerking daarvan voor het komende seizoen, bij elkaar geweest om samen tijd te nemen voor gebed en gesprek:

De aanleiding hiervoor was het ‘corona-virus’ dat rondgaat en de impact die dat op dit moment heeft. Het ging daarbij niet zozeer om het samen vinden van oplossingen voor problemen die we als gemeente nu ervaren waarmee we terug zouden willen keren naar hoe alles hiervoor was. Het verlangen was om te kijken en luisteren of God ons door deze crisis heen mogelijk (nieuwe) inzichten zou willen geven over hoe we met Hem aan Zijn missie en plan kunnen werken richting toekomst.

De volgende hulpvragen zijn doorgebeden en besproken:

1. Hoe kan de ‘corona-crisis’ ten goede meewerken voor onze groei in onze relatie met God (Boven)?
2. Hoe kan de ‘corona-crisis’ ten goede meewerken voor onze groei in onze relatie met elkaar (Binnen)?
3. Hoe kan de ‘corona-crisis’ ten goede meewerken voor onze groei in onze relatie met de mensen om ons heen (Buiten)?
4. Hoe kan de ‘corona-crisis’ ten goede meewerken in ons gebruik en uitbaten van Tripodia (ten dienste van de Baptistengemeente en de mensen om ons heen)?

Hierbij is gebruik gemaakt van de zogenaamde leercirkel (ontwikkeld door Mike Breen van 3DM):

<p style="text-align: center;"><u>Gods stem verstaan – de leercirkel</u></p> <p><i>Marc.1: 15: “de tijd is aangebroken”</i> <i>Rom.8: 28: “alles draagt bij aan het goede”</i> <i>(= steeds meer op Jezus gaan lijken)</i> → God spreekt door: de Bijbel – gebed – personen – omstandigheden</p> <p style="text-align: right;"><i>Joh.14: 21</i> </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed; background-color: red; color: white; padding: 5px;">G e l o o f</div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed; background-color: red; color: white; padding: 5px;">I n k e r</div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">BGK – Issaschar-overleg – Mei 2020</p>	<p style="text-align: center;"><u>Twee sleutelvragen om te groeien:</u></p> <p style="text-align: center; font-size: large;"><i>“Wat zegt God tegen mij?”</i></p> <p style="text-align: center; font-size: large;"><i>“Wat ga ik daarmee doen?”</i></p> <p style="text-align: center; font-size: small;">BGK – Issaschar-overleg – Mei 2020</p>
--	--

Wat zou de Heer mogelijk tegen ons willen zeggen (de rechterkant van de leercirkel) en wat zouden wij daar dan mee kunnen doen (de linkerkant van de leercirkel)? Het beantwoorden van die tweede vraag over de vertaalslag naar de praktijk van vandaag, zou dan vervolgens iets kunnen worden voor een breder verband vanuit de gemeente.

Resultaat:

Na tijd van gebed en het delen van onze persoonlijke indrukken, zijn we samen uitgekomen op de volgende aandachtspunten:

Ad 1: onze relatie met God (Boven)

In de afgelopen tijd zijn we ons meer bewust geworden van onze afhankelijkheid, we zijn meer op onszelf teruggeworpen en stilgezet. Waar we ons aan vasthielden is gaan schudden en we zijn gaan nadenken over wat echt belangrijk is. We zijn het betrekkelijke van zaken gaan zien en tegelijk zijn we ons gaan afvragen hoe God Zich verhoudt tot het alledaagse van ons leven.

We hebben het idee dat de Heer ons als BGK uitnodigt/uitdaagt om **'gericht onze persoonlijk wandel met Hem te versterken.'**

Ad 2: onze relatie met elkaar (Binnen)

In deze tijd van sociale afstand hebben we het belang gezien van onze onderlinge relaties. Het is niet vanzelfsprekend om elkaar te kunnen ontmoeten en als je elkaar dan ziet wat is dan de kwaliteit en diepgang van ons contact? We hebben het belang van bewust contact, een goede communicatie en omzien naar elkaar ervaren.

We hebben het idee dat de Heer ons als BGK uitnodigt/uitdaagt om **'bewust te bouwen aan onze onderlinge relaties.'**

Ad 3: onze relatie met de mensen om ons heen (Buiten)

De omstandigheden waarin we terecht zijn gekomen hebben onze leefruimte beperkt en ons oog geopend voor onze nabije omgeving. Er is de zegen van een groter bereik door de zondagse dienst via Livestream, maar tegelijk hebben we de behoeften direct om ons heen geproefd. Hierbij denken we aan: eenzaamheid, angst, onzekerheid, actuele levensvragen. Zijn wij aanwezig om te signaleren, helpen en te ondersteunen?

We hebben het idee dat de Heer ons als BGK uitnodigt/uitdaagt om **'opmerkzaam uit te stappen in onze eigen buurten.'**

Ad 4: Ons gebruik en uitbaten van Tripodia (ons gebouw)

Als kerk zijn we gezegend met een prachtig gebouw waarvan we geloven dat we het niet voor niets hebben kunnen krijgen. Tegelijk zijn we in deze tijd opnieuw bepaald bij de noden van de wijk waarin we samenkomen (minder bedeeden, verslaafden, mensen met psychische klachten enz.). Stichting Tripodia (waarin wij het gebouw hebben ondergebracht) ziet dit in haar dagelijkse praktijk, maar kan daar vanuit haar zakelijke doelstelling geen directe invulling en opvolging aan geven. De vraag is in hoeverre wij als BGK Tripodia, naast het gebruik voor onszelf, benutten om de mensen om ons heen te dienen. Zijn we er met z'n allen om invulling te geven aan onze missionaire roeping en hoe doen we dat dan?

We hebben het idee dat de Heer ons als BGK uitnodigt/uitdaagt om **'een gastvrij huis van ontmoeting te zijn in onze wijdere omgeving.'**

We hebben deze inzichten gedeeld met de gemeente op een Algemene Ledenvergadering die we 15 juni hebben gehouden en mensen uitgenodigd ook hun indrukken met ons te delen en samen hier verder mee aan de slag te gaan.

Suggesties:

In onze gesprekken zijn nog een aantal dingen naar voren gekomen die we hebben meegegeven als een aanzet voor het praktische vervolg, dat dus in breder verband zal worden opgepakt:

- Belang van het groeien in kennis van het Woord van God als basis van hervorming / verandering (Rom.12: 1-2). Wat doen we gemeentebreed met een onderwijs- en toerustingsprogramma? Hoe bieden we dat aan?
 - De mogelijkheden van 'triades' (= regelmatig in 2 of 3-tallen bij elkaar komen om samen de Bijbel te lezen, aanspreekbaar te zijn op ons persoonlijke leven met God, te bidden voor elkaar en de mensen om ons heen).
 - De kansen van decentralisatie door onze kringen of kleine groepen verder te versterken (als basisstructuur en dan daarnaast zoveel als mogelijk de vieringen op zondag). Nog meer ontdekken van wat het inhoudt om een gastvrije gemeenschap te zijn (Hebr.13).
 - De mogelijkheden van digitalisering (livestream, social media) verder onderzoeken en gebruiken en daarmee onze reikwijdte, zowel naar binnen als naar buiten, vergroten.
 - Groeien in community-building in onze wijken. Eventueel kringen combineren tot clusters voor meer kracht in onze omgeving? Mogelijk training / coaching ontvangen via externe partners als Missie Nederland, R3new en Nederland Zoekt (check webinar kleine groepen tijdens Opwekking)?
- Ook kwamen nog de volgende vragen naar voren: "Hoe kunnen we iedereen in de gemeente zoveel mogelijk meenemen (verhouding principes-relaties)". En: "Durven we te veranderen waar nodig?" Hierbij constateerden we dat een en ander in het gemeentelven door de corona-crisis niet meer hetzelfde is, mogelijk/waarschijnlijk ook niet meer zal worden en het alleen maar logisch is dat we ons bezinnen op de vraag van hoe nu verder. Verandering is geen optie, maar noodzakelijk geworden (gevoel van urgentie). Misschien is dat wel waar God ten aanzien van Zijn kerk mee bezig is.

Het is nu is de uitdaging om te denken en dromen in grote lijnen, kansen en mogelijkheden, 'outside the box' en van daaruit samen aan de slag te gaan. Afgaand op Hand.2: 17 zijn we daar al voor toegerust:

"En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen"

Contactgegevens:

E: jaapketelaar@baptistenkw.nl

M: 06-28132664