

Projectenfolder 2015

Zendings- en missionaire projecten
van de Unie van Baptistengemeenten



Unie van
Baptisten
Gemeenten
in Nederland



Ieder jaar biedt de Unie van Baptistengemeenten een folder aan met verschillende zendings- en missionaire projecten. Het zijn projecten die we samen met partnerorganisaties in binnen- en buitenland ondersteunen. Soms is die ondersteuning voor langere tijd, zoals in het geval van Kameroen en Sierra Leone. Soms betreft het incidentele projecten die we voor één of twee jaar ondersteunen.

Collecterooster en project van de maand

Elke maand geven we één van de projecten uit deze folder extra aandacht, via de nieuwsbrief en op onze website. Gemeenten die de projecten van de maand willen volgen, kunnen het collecterooster gebruiken dat achterin deze folder wordt voorgesteld. U kunt echter gedurende het hele jaar voor alle projecten geven.

Geven aan een project?

Wilt u een project steunen? Dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening NL15RABO0162137710 t.n.v. Unie van Baptistengemeenten o.v.v. de naam van het project. We zorgen ervoor dat het geld dan op de juiste plek terecht komt! Wilt u een deel van uw nalatenschap geven aan de zending van de Unie, dan vindt u daar meer informatie over op www.baptisten.nl/zending.

Meer weten over een project?

Op www.baptisten.nl/zending staan uitgebreide beschrijvingen van de projecten. Heeft u vragen over één van de projecten, neemt u dan gerust contact op met Hans Riphagen, die verantwoordelijk is voor de projecten (contactgegevens vindt u op de achterkant van deze folder).



Hans Riphagen

Gemeentestichting

in Nederland

Eén van de speerpunten van de Unie is creatieve gemeentestichting in gebieden waar de kerk uit beeld verdwenen is. De twee initiatieven hieronder worden gedragen door de omliggende Baptistengemeenten en de bredere gemeenschap:

‘Met God op de bult’ (Arnhem de Geitenkamp)

In augustus 2014 is in de wijk de Geitenkamp (Arnhem-Noord) een nieuw initiatief gestart. Dirk Jan en Vera Riphagen zijn hier gaan wonen en zullen zich de komende jaren voor de wijk gaan inzetten in de hoop een wijkgemeente te starten. ‘In deze wijk is geen kerk (meer), maar we geloven dat hier in de wijk opnieuw een gemeenschap van mensen mag gaan ontstaan die samen Gods liefde uitdraagt, Gods vrede zoekt voor de wijk en alle bewoners.’ In 2015 zullen ze tijd investeren om kennis te maken met wijkbewoners en het leven in de wijk. ‘We hopen op open deuren en bidden dat God ons fijngevoelig maakt om te ontdekken wat God al aan het doen is in de wijk. We mogen aansluiten bij zijn werk.’



Rotterdam Oude Noorden

Sinds twee jaar is Sibbele Meindertsma met zijn vrouw Minke en hun dochtertje Marije woonachtig en werkzaam in de wijk het Oude Noorden in Rotterdam. Er zijn inmiddels vele contacten gelegd met bewoners en initiatieven in de wijk.

Elke twee maanden is er een viering, vaak gekoppeld aan een christelijke feestdag. In september 2014 begon Sibbele met ochtenden voor mensen die een stapje dieper willen. Na een eenvoudig ontbijtje bij iemand thuis lezen de deelnemers een verhaal van Jezus en praten hierover door.



Kijk ook op de website: www.baptisten.nl/gemeentestichting voor meer informatie over de verschillende initiatieven en mogelijkheden.

Via het werk van onze Uniezendelingen Hans en Aisha zijn we sinds lange tijd verbonden met het land Sierra Leone. Zij zijn uitgezonden via de European Baptist Mission International (EBMI), en werken in het land voor de Baptisten Conventie (BCSL) aldaar. Voor 2015 willen we u de volgende projecten aanbevelen:

EBMI

Sierra Leone



Weduwenhuis en vrouwenwerk

Vlak voordat Hans en Aisha met pensioen gaan in 2016, willen we graag een droom van Aisha helpen verwezenlijken: De bouw van een weduwenhuis in de plaats Lunsar, waar uitgestoten vrouwen die Aisha sinds lange tijd kent een thuis mogen vinden. De bedoeling is dat dit huis in samenwerking met de lokale kerk niet alleen een plek is voor deze weduwen, maar dat er een breder project uit voort komt dat ook veel andere vrouwen in staat stelt in hun levensonderhoud te voorzien.

De kerk neemt lokaal haar verantwoordelijkheid

Voor de komende jaren zullen kerkleiders en getalenteerde mensen binnen de BCSL opgeleid worden in de methode CCMP. Door middel van training, Bijbelstudie, gesprek en actie worden de Baptistengemeenten uitgedaagd om te ontdekken wat God aan hen gegeven heeft, en dit te gebruiken, tot zegen voor de eigen gemeente, maar ook voor de bredere gemeenschap. Initiatiefnemers van dit project zijn Titus Kamara en Paul Conteh, beide voorgangers in Baptistengemeenten (zie foto). Het project wordt in samenwerking met Tear Nederland en de BCSL uitgevoerd.



Voor meer informatie over CCMP kunt u het project opzoeken op www.baptisten.nl/zending. Daar leggen Paul en Titus persoonlijk uit wat het voor hen heeft betekend! Naast dit project in Sierra Leone, ondersteunen we dit jaar ook een CCMP project in Oeganda. U kunt daarover meer lezen op de website.

Andere EBMI projecten

De Unie werkt samen met de European Baptist Mission International, o.a. in Sierra Leone, maar ook in andere landen. Onderstaande projecten zijn ook onderdeel van de EBMI.

Een brug van hoop in India

Sinds een aantal jaren ondersteunt de Unie het project 'Bridge of Hope' (een brug van hoop) in het plaatsje Gotlam in de provincie Andra Pradesh. Het werk van dit project wordt gedragen door een lokale Baptistengemeente, die geconfronteerd werd met de nood van haar directe leefgemeenschap. In 1990 is deze kerk begonnen om de woorden van Jezus handen en voeten te geven. Er zijn er een aantal projecten ontstaan zoals een kindertehuis, een school voor beroepsopleiding en een oogkliniek, die zich richten op de kansarmen, de outcasts van de Indiase samenleving. Voor 2015 willen we bijdragen aan de kosten van staaroperaties in het oogziekenhuis. Voor iets meer dan 10 euro worden mensen geholpen, en kunnen daardoor blijven zien en leven.



Bevrijdende Landbouw in India

Het christelijke Bethelziekenhuis in de provincie Vuyyuru in India helpt Dalits, de kastelozen van de samenleving. In het gebied leidt 42% van alle kinderen aan ondervoeding. Het ziekenhuis verstrekt leningen aan kleine groepen Dalits, die daarmee samen een coöperatie vormen, en landbouwprojecten beginnen. Zij worden vervolgens begeleid in het ontwikkelen van duurzame landbouwtechnieken, die leiden tot een goede oogst. Hiermee kunnen ze hun families onderhouden en een bestaan opbouwen.



Zidim ziekenhuis in Kameroen

Het ziekenhuis in Zidim is gesitueerd in het noorden van Kameroen in een dorpje in de bush. Op deze plek heeft enkele jaren geleden de Unie-zendingsarts Sylvia Budzelaar gewerkt en een HIV/aids project opgezet. Het ziekenhuis is de enige in de regio en behoort tot de beste ziekenhuizen in Kameroen. In het verleden hebben we mogen meehelpen met de bouw van een operatiekamer en een intensive care unit en de aanschaf van een generator. Met uw bijdrage maken we de opleiding van twee vrouwelijke doctors mogelijk (Nada Rapry Félicité en Kavou Delphine, zie foto), die eind 2015 hopen af te studeren.



Hulp aan vluchtelingen in het Midden-Oosten

Sinds in 2011 de burgeroorlog in Syrië uitbrak zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. De komst van IS in Irak, vanaf 2014 heeft de situatie verslechterd. Naast dat dit één van de grootste humanitaire crises van de afgelopen decennia is, wankelt ook het voortbestaan van de kerk in het Midden-Oosten. Via de Europese Baptisten Federatie (EBF) hebben we goed contact met de Baptisten in Libanon, die belangrijk en goed werk doen onder de Syrische en Irakese vluchtelingen. We stellen u twee projecten voor:



Hoop voor Syrische kinderen

Kinderen zijn het grootste slachtoffer van de huidige crisis in het Midden-Oosten. Vele duizenden zijn gevlucht, als gevolg van de burgeroorlogen in Syrië en Irak. Ze hebben geen gewone kindertijd gehad: 'zelfs een vierjarige kan alles vertellen over de oorlog.' Bovendien zijn ze op allerlei manieren extra kwetsbaar. Er is dus grote noodzaak voor goede, veilige plaatsen voor deze kinderen.

De Libanese Baptisten werken samen met verschillende organisatie om speciale kindvriendelijke plaatsen op te richten, waar vluchtelingenkinderen ruimte krijgen om te spelen, te groeien en te leren.



Winterhulp (oktober)

Zolang de crisis in het Midden-Oosten voortduurt is er grote behoefte aan kleding, voedsel, medische zorg en brandstof. Met name in de wintermaanden, als het bar en koud is in de vluchtelingenkampen. Met dit project willen we hulp bieden aan de slachtoffers van de burgeroorlogen in Irak en Syrië voor de wintermaanden eind 2015 en begin 2016. De hulp zal worden geboden via lokale kerken.

Kijk ook eens op de website: www.lsesd.org

Andere mogelijkheden

Investeren in Theologisch Onderzoek

Hoewel deze folder zich richt op projecten die te maken hebben met zending en missionair gemeente zijn, willen we ook aandacht vragen voor een 'lange termijn' investering, namelijk investeren in theologisch onderzoek op HBO, Master en PhD-niveau. Het is belangrijk dat studenten 'onderzoekzin' ontwikkelen. De juiste vragen stellen bij alles wat praktijk en theorie betreft, is kenmerkend voor geoefend professioneel inzicht. Het Baptistenseminarium zet daarom hoog in bij de onderzoeksfactor van de theologische opleiding. Student, docent, werkveld en onderzoek vormen in de reflectie op het onderwijs tegenwoordig een hechte vierhoek. Zo draagt theologisch onderzoek nadrukkelijk bij aan zending en missionair gemeente zijn.

Binnen de Onderzoekskring Baptist Identity (OKBI) onder leiding van onze hoogleraar Henk Bakker, vinden allerlei onderzoeken plaats. Het Feisserfonds is het fonds verbonden aan het OKBI, waarmee we bepaald onderzoek kunnen faciliteren. Het is mogelijk om te geven of te schenken aan het Feisserfonds. Wilt u daar meer over weten, neem dan contact op met Teun van der Leer, rector van het Seminarium (020 2103024 / 06 33588634, teun.vanderleer@baptisten.nl)

Noodfonds

Bij rampen stelt de Unie het noodfonds open. Gemeenten kunnen daarvoor collecteren, en gezamenlijk bieden we hulp. Noodhulp via de Unie betekent in principe geven aan het werk van lokale Baptistengemeenten. Daar waar dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er geen Baptisten zijn of omdat ze geen mogelijkheden hebben om hulp te bieden, kiezen we voor hulp via christelijke ontwikkelingsorganisaties, als Tear.



Vrouwenwerk

Het vrouwenwerk heeft altijd een belangrijke impuls gegeven aan zending. Op de website (www.baptisten.nl/zending) is een aparte pagina te vinden met informatie over projecten die vanuit het vrouwenwerk en de Europese Baptistenvrouwen Unie worden aangedragen.

Collecterooster

Januari	Hoop voor Syrische kinderen
Februari	De kerk in actie tegen honger (Oeganda)
Maart	'Met God op de bult' (Arnhem de Geitenkamp)
April	Brug van hoop (India)
Mei	De kerk neemt verantwoordelijkheid (Sierra Leone)
Juni	Zidim Ziekenhuis (Kameroen)
Juli & Augus.	Noodfonds algemeen
September	Gemeentestichting Rotterdam het Oude Noorden
Oktober	Winterhulp vluchtelingen Midden-Oosten
November	Weduwenhuis en vrouwenwerk (Sierra Leone)
December	Bevrijdende landbouw (India)



Unie van
Baptisten
Gemeenten
in Nederland

Contactgegevens

Hans Riphagen
Verantwoordelijke Projecten
Tel: 06 331 866 51
E-mail: Hans.riphagen@baptisten.nl

Unie van Baptistengemeenten in Nederland
Baptist House
Postjesweg 175
1062 JN Amsterdam

Tel: 020 2103023
www.baptisten.nl

Bankrekening:
NL15RABO0162137710
t.n.v. Unie van Baptistengemeenten